



## Aquatropica's barbecue

### Verslag eetfestijn 20 september

Martin Byttebier, Aquatropica

Na regen komt zonneschijn, zegt men wel eens. Na het debacle van vorig jaar kon het dus enkel maar weer beter worden. Ik ga nu niet beweren dat de opkomst schitterend was, maar gezien de omstandigheden, mag men toch niet ontevreden zijn.

Blijkbaar is midden september niet echt een goede datum om iets te organiseren. Van verschillende mensen heb ik vernomen dat ze die dag onmogelijk konden komen. Maar ja, een datum vinden die voor iedereen past, is een schier onmogelijke opdracht.

Bij goed weer zouden we de tuin van Hans Louf een beetje verbouwen, bij slecht weer konden we onze toevlucht zoeken in zaal 'Van Boven'.

Tja, als je de keuze hebt tussen een goedweer- en een slechtweerlocatie, moet je als bestuur op tijd een beslissing kunnen nemen. Hiervoor doe je natuurlijk



een beroep op de kennis van de weervoorspellers. Tegenwoordig doen ze aan langetermijnvoorspellingen, maar het weer voorspellen twee, drie dagen op voorhand, lukt blijkbaar niet zo best. Voor zondag hadden ze een weertje voorspeld, dat niet echt barbecuegezind was, maximum 17 °C, wind, enz. Aan de hand van die negatieve voorspellingen besloot

de voorzitter de donderdagavond eieren voor zijn geld te kiezen en de boel te laten plaatsvinden in de zaal. Een extra nieuwsbrief met de aangepaste locatie werd dan ook stante pede verstuurd, zodat iedereen wist waar hij zijn opwachting moest maken.

Maar wat bleek nu op zondag? Verdorie, we konden volop genieten van een oude-wijvenzomer, volop zon, een temperatuur die waarschijnlijk vlotjes boven de 20 °C klom en windstil, kortom een perfect weertje om buiten te barbecueën. Conclusie: die weervoorspellers blijken net zo onbetrouwbaar te zijn als politici.

We konden moeilijk de boel terug verhuizen naar de tuin van Hans, er zat dus niets anders op dan in de zaal te blijven.

De barbecueman van dienst, Geert, zorgde ervoor dat het vuur voldoende brandde om het vlees gepast te garen. Ondertussen werd er rijkelijk rondgegaan met cava en witte wijn. Om toch nog een beetje te genieten van de nazomer, werd het aperitiefgedeelte afgewerkt in het smalle steegje.



De bierfans onder ons kwamen eveneens aan hun trekken. Geert is niet alleen voorzitter, maar hij is ook een hobbybrouwer. Aan de bar kon men zodoende een viertal specialekes bekomen. Afgaande op wat sommige leden (nietwaar Luc?) vertelden, was het bier best te pruimen.

Over de barbecue zelf kan ik kort zijn. Zoals we dat van Geert gewoon zijn, was het vlees en de zalm juist gegaard, of zoals ze in de talrijke kookprogramma's zeggen, de



cuisson was goed. Alleen had ik de indruk dat er van alles een beetje te kort was. Ikzelf ben maar vrij laat gaan eten en veel keuze had ik toen niet meer. Na de barbecue werden de laatste gaatjes in de maag opgevuld met ijscrème.

Daarna werd er nog gezellig gekeuveld.

Om tot een conclusie te komen: ondanks de ietwat magerere opkomst was het een gezellige boel, maar naar volgend jaar toe moet er toch hier en daar wat bijgeschaafd worden, maar dit zal het bestuur ongetwijfeld wel voor elkaar krijgen.



Bloem passievrucht uit de serre van Geert.  
Rechts: vers geplukte planten uit het steegje ter decoratie.





