



In Memorandum
houdt de herinnering in leven...

Erik Vansteenkiste

Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica Kortrijk

Beste leden, vrienden,

Met veel bedroefdheid hebben we vernomen dat onze ere-voorzitter Erik Vansteenkiste, na een slepende ziekte, overleden is.

Erik is jarenlang voorzitter geweest, maar hij was ook nog één van de enigen die de opstart van onze vereniging heeft meegemaakt. Erik stond als jongeling 50 jaar geleden aan de wieg van de vereniging en heeft al die jaren steeds paraat gestaan voor de vereniging. Hij is al die tijd bestuurslid geweest tot hij enige jaren geleden de fakkel van voorzitter heeft doorgegeven.



Van links naar rechts: Jos, Jan Coessens, Willy Voet, Herman vander Eyde, Norbert Geldhof, Erik Vansteenkiste, Eric Algoed
foto 10 januari 1967, De Klokke, Grote Markt Kortrijk

Erik heeft ook alle takken van onze vereniging uitgeoefend en er was niets waar Erik niet over kon spreken. In de beginjaren heeft Erik zowel zoet- als zeewater gehad. Toen de zeewaterliefhebberij nog in zijn kinderschoenen stond kweekte Erik op zijn werk al met zeepaardjes. Daarna heeft hij zich toegelegd op alles wat reptielen en insecten was.

In de beginjaren had Erik een aquariumplantenkwekerijtje met tientallen aquariums, waarna tientallen terrariums volgden. Hij was een pionier in het "in vitro" vermenigvuldigen van planten. Terwijl de tuinbouwscholen dit nog niet aan hun leerlingen durfden voorstellen, deed Erik al volop aan celdeling en kweekte op die manier duizenden identiek gelijke aquariumplanten, later deed hij hetzelfde met orchideeën.

Erik was tot op heden tevens adviseur in een van de grootste insectenkwekerijen van België. Schreef voldoende artikels om enkele boeken te vullen en heeft een aantal voordrachten gegeven waar de meesten jaloers op zouden zijn. Erik kon over alles meespreken. Geen enkel onderwerp had hij niet kritisch bekeken, zich gedocumenteerd en er zijn mening over gevormd.

Hij vond dat als je over iets wat wilde zeggen, je moest weten hoe de vork aan de steel zat. En gelijk had hij.

Nooit was het hem teveel om zijn kennis te delen met anderen. Erik heeft, naast zijn jarenlange inzet voor een goede dierenwelzijnswet voor reptielen, ook gezocht naar betere lampen die zuinig, goed en betaalbaar waren en dit in samenwerking met de lampenfabrikanten.



Erik was een stille werker die nooit de aandacht opeiste en de verdienste naar zich toe trok.

We zijn een hoop kennis verloren met het heengaan van Erik.

Erik het gaat u goed.

31 januari 2009

Erik werd gehuldigd voor zijn voorbije voorzitterschap.