

Sharm el Sheikh

Hans Louf, Aquatropica Kortrijk

Tegen dat hier alle voorbereidingen zijn gebeurd om te kunnen vertrekken op reis, zijn we al een hele tijd bezig. Alleen al het feit een mooie zwembroek in de winter te moeten kopen is al een hele opdracht op zich. Schatje, zijn de snorkels nog oké?, waarna mijn dochter vraagt of haar koffer wel groot genoeg zal zijn. Terwijl m'n vrouwke aan dit alles denkt, ben ik bezig met de uitverkoop in de beenhouwerij.

Eindelijk zijn we zo ver, met de auto richting Zaventem. We stallen onze wagen in één of ander car hotel waarna we met een busje richting luchthaven rijden. We arriveren daar ongeveer twee uur op voorhand, alles gaat nu heel vlot. Het inchecken, door de douane waarna we taxfree kunnen shoppen. Het is ongeveer vijf uur vliegen naar Egypte. Vertrokken bij 2 graden en bij aankomst meldde de piloot dat het om en bij de 20 graden was, en dit rond 8 uur in de avond. Het is al de vierde keer dat we hier in Egypte zijn. Er zijn tal van bezienswaardigheden, de Sinaï is een woestijngebied. Hier bevindt zich de Mozesberg



(ook gekend als Sinaïberg en Horebberg, is 2285 meter hoog) en er leven nog altijd bedoeïenen. Er is ook nog het Sint-Catharinaklooster ⁽¹⁾, één van de oudste kloosters ter wereld en natuurlijk zijn er nog de wereldberoemde tempels van Luxor.

Maar wij komen vooral voor de Rode Zee. Bij sommige hotels is er een loopbrug vanwaar u de zee in kan en hier en daar zijn er nog plaatsen waar u kan snorkelen vanaf het strand. De Rode Zee, met z'n aangename temperatuur het ganse jaar door, herbergt een prachtige onderwaterwereld vol kleurrijke ko-

ralen en ontelbare, tropische vissen. Oppassen als je lang blijft snorkelen, een speciaal pak of je rug extra insmeren is dan de boodschap. Er varen ook boten naar mooie duikplaatsen. Ras Um el Sid bevindt zich tussen twee toeristische centra, Sharm El Sheikh en Naama Bay.

Nabq Bay heeft een heel mooi koraalrif, hou hier wel rekening met het feit dat je soms 400 meter op een loopbrug moet om een ontspannende duik te nemen. Ras Mohamed en Tiran worden tot de mooiste riffen ter wereld genoemd. Ras Mohammed ligt op het zuidelijkst puntje van het Sinaïschiereiland. Hier is de fauna en flora opmerkelijk anders dan waar ook in de Rode Zee. Dit maakt dat het duiken hier een unieke belevenis wordt. Zit je nog met kleinere kinderen dan kan een glasbodemboot een oplossing zijn.

We hebben nu al in een paar verschillende hotels gelogeed of bezocht en ik moet zeggen dat ze de laatste jaren hier ook meer bezig zijn met hygiëne, vriendelijkheid en marketing. Zorg er wel voor dat er aan het hotel een mooi rif ligt, dan moet je je niet elke keer verplaatsen. Naar mijn mening: hoe dichterbij de eilanden Tiran en Sanafir ligt, hoe mooier het rif. Bijkomend voordeel is dat je dichterbij de luchthaven zit, zodat de rit naar het hotel van korte duur is.

Op de loopbruggen is er ook altijd controle dit zowel voor uw eigen veiligheid als voor het welzijn van de breekbare koralen. Een tiental jaar geleden was daar nog geen sprake van. Ze staan ook altijd klaar om te helpen bij het in en uit het water komen, wat met zwemvliezen aan niet altijd gemakkelijk is. Maak er ook tijd voor om de snorkel goed aan te doen, zo moet je niet om de drie minuten stoppen om deze van damp te ontdoen. Blijf ook eens hangen bij een rots met verschillende koralen, je zult merken dat na een vijftal minuten vele kleine visjes te voorschijn komen.



En nog een weet-je-datje, koraalriffen komen alleen voor in tropische zeeën. De riffen zijn ook nuttig voor de mens. Ze scheiden belangrijke stoffen af die gebruikt worden in de medische wereld. Een reden te meer om je in deze onderwatertuinen te verdiepen.

nvdr:

Het Sint-Catharinagebied (een gebied van 60.100 ha, met onder andere het klooster en de Sinai-berg) staat sedert 2002 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

Het Sint-Catharinaklooster werd tussen 548 en 565 gebouwd op bevel van de toenmalige keizer van Byzantium, Justinianus I de Grote (482 - 565). Het klooster werd gebouwd op de plaats waar men aanneemt dat God voor Mozes verscheen in een brandende braamstruik.

Tanichthys Hasselt vzw presenteert:

INTERNATIONAAL AQUARIUM TREFFEN HASSELT 2013



Van 9 tot en met 12 mei 2013
open van 10u00 tot 22u00
Ontmoetingscentrum Rapertingen
Luikersteenweg 395
B - 3500 Hasselt
E313 afrit 29 Hasselt-Oost

- Tentoonstelling zoet- & zeewaterraquia & terraria
- Internationale Guppy-tentoonstelling
- Internationaal Nano-kampioenschap
- Tentoonstelling Het Garnalenpaleis
- Nederlandstalig zeewatersymposium 11/5/2013
- Nederlandstalig zoetwatersymposium 12/5/2013

info: www.tanichthys.be

Bij afgifte van deze folder krijg je een korting van 1,00 € op de inkomprijs (max. 1 bon per persoon)