

Aquarium houden als hobby

Erik Vansteenkiste, erevoorzitter Aquatropica Kortrijk



Iedereen herinnert zich nog zijn beginperiode: het werk was voleindigd. Het aquarium stond in al zijn glorie te pronken. Nu was de tijd aangebroken om te genieten van het schouwspel. We hadden de nodige items, de een na de andere, volgens de regels van de kunst volbracht. We hadden geluisterd naar de ancients, die schijnbaar geen moeite hadden om alles in “optima forma” te houden. De bodem, de planten, het eenvoudig filtersysteem, een viertal plantensoorten, de decoratie uit kienhout of grillige stenen en ten slotte de vissen.

Wat was er nu zo speciaal? De beweging, de kleuren, het jagen achter elkaar ... We waren trots op onszelf met het resultaat. Terwijl we met een terechte fierheid het schouwspel bewonderden onder het licht van de lampenkap, kwam het besef dat we, misschien ongewild, een taak op ons genomen hadden welke we jaren zouden moeten volhouden. We hadden de verantwoordelijkheid op ons genomen om de vissen alles te bezorgen om hun leven zo lang als mogelijk in goede gezondheid te houden.

Heel even kregen we het wat benauwd: wat was er nodig om dit stukje biotoop fris en levendig te houden? Was de samenstelling van de bodem in orde, waren we er zeker van dat er geen rottingsverschijnselen zouden optreden, waardoor alle planten zouden afsterven en onze vissen vergiftigd zouden raken, was de voeding goed gekozen, wanneer moest onze filterinstallatie gereinigd worden? Was er voldoende licht om de planten te laten groeien ...

Er was veel dat we nog niet wisten, maar in feite was dat geen probleem: om de maand hadden we onze clubvergaderingen en zagen we onze vrienden terug. Ge kent ze wel: die wat oudere liefhebbers die zowat alles wisten. Zij zouden onze belangstelling levendig houden. Zij stelden ons gerust, want voor ieder van onze vragen hadden ze een passend antwoord.

Lees verder, beste aquariaan, want het bijzonderste moet nog komen ... Na enkele jaren raakt het vuur wat geblust, we hebben wat tegenslag gekend en we nemen onze verantwoordelijkheid niet meer, we negeren onze plichten. We zien niet eens meer dat onze vissen hun levenslust aan het verliezen zijn, de vitaliteit is er wat uit.

De tijd is aangebroken om ons geweten te onderzoeken: we zijn met levende wezens bezig en hebben niet het recht om ze de dood in te jagen door slecht onderhoud van ons aquarium. We krijgen geen antwoorden meer op onze vragen, want we gaan niet meer regelmatig naar de clubvergaderingen. We zien die wijze oudere vrienden niet meer. Het plaatje is niet meer mooi en de goesting is verdwenen. We zijn niet meer goed bezig. De tijd is gekomen om het roer om te gooien. Het is nog niet te laat.

We kunnen twee richtingen uit. De gemakkelijkste oplossing is dat we er mee ophouden, maar dan zijn we onze hobby kwijt en we zullen met onze vrije tijd toch iets moeten aanvangen. Een nieuwe hobby zoeken zal ons zeker meer kosten dan het lidgeld voor de vereniging en we zullen van vooraf aan moeten beginnen. Wat met onze installaties? Gaan we alles weggeven samen met de vissen als kinderspeelgoed? Levende dieren zijn geen speelgoed, maar dat beseffen kinderen nog niet. Waar blijft onze verantwoordelijkheid? Of gaan we de vissen “doorspoelen”? Dat kan en mag toch niet.

Zoek hulp bij uw vereniging: blijf lid en maak dat uw vereniging verder blijft werken. Zonder leden bestaat er geen vereniging en zal op de duur alles verloren gaan. Hebt u daar al aan gedacht? Wil je uw vereniging in vereffening laten gaan, of wil je ze in leven houden? Indien je denkt dat het voor u niet meer nodig is, doe het dan voor uw kinderen of kleinkinderen, ze zullen er u later dankbaar voor zijn. Denk nog eens goed na en neem het gepaste besluit: blijf lid en betaal je lidgeld voor volgend jaar en de jaren daarop. Zeg nu zelf: het lidgeld is zeker niet overdreven en blijft betaalbaar en bedenk wat je er voor in de plaats krijgt.

Mag ik er op rekenen dat je liefde voor het aquarium, terrarium of vijver nog niet dood is? Het maakt mij blij en stelt mij gerust: van harte bedankt.