

Onze jaarlijkse souper

Verslag jaarlijkse souper, zondag 23 september 2012

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk

Tradities zijn er om te breken en de jaarlijkse barbecue bij Aquatropica werd vervangen door een wokpan! Twee grote reuzenpannen en veel gezonder zei de man achter de pannen! Ook ons milieu vaart er wel bij (geen fijn stof van de houtskool), minder CO₂ wegens aardgas onder de pan en veel groentjes die enkel verwarmd worden en niets verbrandt! Er stond duidelijk een commerciant achter de pannen. Als je het mij vraagt, het was ook beter dan een barbecuevuurtje.

Onze voorzitter gaf na het aperitief het startschot om aan tafel te gaan en we vergaapten ons aan weer twee originele tafelversieringen. Deze keer had Sonja gekozen voor één van de mooiste bloemen die nu terug in de top tien staat, de gladiool uit oma's tijd. *Gladiolus* Elvira (*) is de juiste naam en dat zou ooit nog van pas kunnen komen in een quiz!

De geur van de wokpannen deden het water in de mond komen en het was een kwestie van aanschuiven en smullen naar keuze.

Voor zij die een dessert het belangrijkste van een souper vinden was het nog eventjes wachten want Freddy en ondergetekende hadden een quiz in elkaar gezet. Omdat het twee jaar terug iets te moeilijk was geweest werd de lat van vier naar drie keuzeantwoorden gelegd. Sommigen wensden volgende keer de lat nog lager te leggen (slechts twee keuzeantwoorden), maar dat is afgewezen.



De weg van de boekenworm

De inzet van punten was nooit een probleem bij de drie ploegen, maar kiezen tussen A of B of C was iets anders. De onderwerpen waren nochtans zeer populair. Zelfs seks was een onderwerp, verder kwamen sport, algemene

kennis, plantkunde, aardrijkskunde, politiek enz. aan bod. Toch slaagden de ploegen er niet altijd in de neuzen in dezelfde richting te zetten.

De mooiste vraag was zeker deze van die boekenworm die door een tiendelige encyclopedie moest boren. Er zijn er nu nog die het antwoord niet geloven. De boeken zijn afgebeeld hier boven en wie erbij was kent zeker nog de vraag. De drie ploegen met als teamleider Paul, Rik en Gerrit deden hun best, maar de ploeg van Gerrit was in de eerste helft de beste ploeg en de ploeg van Paul won in de tweede helft. Zij haalden uiteindelijk bijna 100 punten binnen en waren het sterkste team.

Ondertussen was Sonja bezig met haar desserttafel op te stellen. Ik kan best de beelden laten spreken. Voor de lezers die in kleur kijken (pdf van elk clubblad is beschikbaar op onze site) kan ik begrijpen dat je nu het water in de mond krijgt. Sonja overtrof ook dit jaar haar SDB. Ja, wat dat betekent kennen alleen de bestuursleden. Zij laten geen enkele gelegenheid voorbij gaan haar Dessert Bordentalent aan te vragen.

Langs deze weg wens ik haar in mijn naam en in naam van al die snoepers dankjewel te zeggen. We zorgen heel goed voor ons Sonja!

Maar er is nog iets meer. Ik weet het ik schrijf nu eventjes in raadselvorm maar dat wordt duidelijk op 3 februari 2013. Dat is de datum van onze nieuwjaarsre-



ceptie van 2013. Het schijnt dat Sonja ondertussen weerhouden is door een lid van de kroonorde van de Marerollen, gesticht in 1206 ... Ja, ik weet ook niet veel meer, maar ik heb al eens gegoogeld!

We konden nog wat nakeuvelen en met de nodige kilocalorieën namen we afscheid van OC De Voncke en kwamen allen gezond en wel weer thuis!

Mag ik alle helpers, de barmannen en barvrouwen, de spontane helpers en allen die erbij waren danken om er een toffe en gezellige zondagnamiddag van te maken.

NVDR: De wetenschappelijke naam luidt tegenwoordig *Babiana nana* "Elvira"

