



Gilbert ...



*Je bent bij ons gekomen in de lente van 1990
Eerst die uitdaging van een mooie plantenbak, hé Lucien?
Dan die Malawi's met de ideale temperatuur gekoeld en verwarmd*

*Je was technisch en veeleisend
Veiligheid moest altijd vooraan staan*

*Als het bestuur zo'n toffe bende is,
dan is dat jouw werk
Je was er altijd
Je was altijd de helpende hand*

*Rik, Pascal en Didier zijn hun trainer kwijt
en ... er is geen nieuwe trainer*

*Je hielp menig vijver delven, aanplanten en vergroten
en de uwe ...
Dat was een juweeltje*

*Het verlies van Nico bleef je ontroeren
Het litteken bleef knagen, deed pijn
Ook voor Rita en An bleef het verdriet
Aquatropica vergeet noch de vader noch de zoon*

*We vervangen je niet aan de bestuurstafel
Het kan niet, het hoeft niet, je blijft
Je hoort erbij*

*E n week voor je vertrok terug de helpende hand,
voor de nieuwjaarsreceptie in de keuken van Hans
225 broodjes smeren*

*Op de receptie, verder meer in ons clubblad,
We kijken naar jouw hartelijke lach
Natuurlijk lach je, zo kennen we je*

*Je was een verdienstelijk bestuurslid en vooral een familiemens.
Altijd vroeg je hoe het ging met onze ouders of kinderen ...
Je wist je vrienden te bezielen en te begeisteren*

*Rechtuit, integer, uit één stuk. Je woord was je woord
Een kwaliteitsgedachte was een deel van je leven*

*Tot slot
De leegte die je nalaat wordt opgevuld
met de herinnering aan een prachtig mens
Gilbert, zo blijven we toch verbonden
en verzoagt elke grens ...*



Het bestuur

*Je kan aan de familie je medeleven betuigen via het e-mailadres
cotte.m.rita@telenet.be*