

## *Bedankt Gilbert voor alles*

*Free en Lotte*

*Persoonlijk heb ik tal van leuke herinneringen die mij steeds zullen bijblijven, herinneringen die gaan over Gilberts zijn bereidheid voor en alles en nog wat.*

*Ik denk daarbij aan Gilberts helpende handen, de infoweekends waar Gilbert steevast alles opvolgde betreffende de reservatie van de zaal, de technische ondersteuning bij de opbouw tot en met het vullen van de glaasjes. Meestal was het ook hij die 's avonds de lichten doofde.*

*Technisch was hij zeer sterk, dat zag je thuis aan zijn aquarium en aan zijn vijver, maar het ging verder dan dat. Gilbert had ook een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Als hij iemand met een suikerke zag prutsen of als hij een of andere onveilige toestand zag, dan was hij de eerste om bij te springen en hierop te wijzen. Gilbert is zowat de geestelijke vader van de club.*

*De laatste tijd kon ik echter niet alles meer van nabij volgen. Dat is jammer, maar dat is nu zo een periode in mijn leven. Het gezin en de woning zijn momenteel mijn prioriteiten, ook daar had Gilbert begrip voor en vroeg hij steeds of thuis ook nog alles in orde was.*

*Ik herinner me dat ik massa's zebradanio's had nagekweekt in de periode dat Gilbert zijn nieuwe bak klaar had. Op een zondagvoormiddag ben ik ze dan, samen met Willy Hugelier, gaan brengen, fier als een gieter was ik, ik voelde me hofleverancier. Want voor Gilbert moest het in orde zijn hé. Het waren de eerste visjes die in zijn nieuwe bak rondzwommen, wat een eer! Ik zal ze nooit vergeten: Gilbert en zijn visjes ...*

*Maar nu ben je vertrokken Gilbert, weg maar toch vlakbij, dat weten we, net om de hoek ...*

